

Roskilde Adventkirke



Januar 2018

Bibelstudium kl. 10—Gudstjeneste kl. 11

Sabbatten den 6/1 Marianne Kolkmann

Sabbatten den 13/1 Henrik Jørgensen

Sabbatten den 20/1 Carl-David Andreassen

Sabbatten den 27/1 Henrik Jørgensen

Roskilde Adventkirke, Sct. Claravej 1, 4000 Roskilde



”Immanuel – Gud med os”

Inden Messias bliver født fortæller Mattheus i sit evangelie, hvad frelseren skal hedde. På den tid som Mathæus skriver har navne betydning.

De fortæller noget om den person der bliver født eller udtrykker et ønske om hvad eller hvordan den nyfødte skal være. Josef bliver fortalt at barnet skal have to navne: Jesus og Immanuel.

Jesus betyder ”Herren frelser” og fortæller noget om *hvad* barnets opgave er. Han skal ”frelse sit folk fra deres synder.”

Immanuel betyder. ”Gud med os” og fortæller noget om *hvordan* han vil gøre det. Han vil være med os.

Johannes evangeliet har en lignende introduktion. For Johannes drejer det sig ikke så meget om navne og deres betydning, men han beskriver det på denne måde: ”Ordet blev kød og tog bolig iblandt os.”

Det begge disse evangelister har til fælles er at de udtrykker noget om Guds måde at være på med små og måske oversete ord som *med, iblandt og hos*. Men de udtrykker også selve kernen i den kristne tro.

Disse små ord er nogen af de mest fundamentale udtryk for Gud, hans natur, hensigt, ønske. De udtrykker hele Gud motivation for og tilgang til frelsen. Hans ønske om at være med, hos, iblandt de fortabte.

Mathæus slutter sit evangelie med at citere Jesus ord i missionsbefalingen: ”Og se jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”

Jesus minder os om at der aldrig vil være et tidspunkt hvor han ikke er *med os*. For sådan

var Gud lige fra begyndelsen. Det var derfor han skabte denne verden. Det var derfor han skabte mennesket i sit billede.

Det var derfor han introducerede, sabbatten, hvilen, som højdepunktet i hele skabelsesberetningen, for at være *med* mennesket.

Det var derfor Gud lavede en pagt med Israel, da det hele gik galt. Det var derfor han kom til os som et lille barn og levede blandt os i 33 år. Det er hvad udgydelsen af Helligånden drejer sig om og det er hvad hele frelsesplanen går ud på.

Når Åbenbaringsbogen beskriver afslutningen af verden som vi kender den og begyndelsen af den nye, siger røsten fra tronen: ”Nu er Guds bolig *hos* menneskene, han vil være *hos* dem og de skal være hans folk og Gud selv skal være *hos* dem.” Åb. 21:3

Alt hvad der motiverer Gud er et ønske om at være med os. Se

Der har aldrig været og vil aldrig komme et tidspunkt, hvor Gud ikke ønsker at være med os.

Samtidig lad os blive ved med minde hinanden om og hjælpe hinanden til at imitere Guds måde at være på. I 2018 må du blive forvisset om, at du er en betydningsfuld del af et nærværende fællesskab, hvor du kan opleve dig elsket, værdsat og tilgivet og du kan få et glimt af Guds rige.

Godt Nytår!
Henrik K. Jørgensen, præst





Menighedsvalg



Det er nu blevet tid til at forberede menighedens valg af embedsmænd og ledere i de forskellige afdelinger.

Bestyrelsen foreslår, at vi i lighed med tidligere år beder om menighedens hjælp til at finde de personer, som skal udgøre valgkomiteen.

Valg af valgkomité foregår på følgende måde:

Menighedens medlemmer modtager en stemmeseddel sammen med månedsnyt for januar måned. På stemmesedlen er der plads til

Skriv dine forslag på stemmesedlen og aflever den i stemmeboksen i kirkens forhal senest den 13. januar 2018

Menighedens bestyrelse samler alle stemmesedler og finder de 5 personer, som har fået flest stemmer. Det sker ved bestyrelsesmødet den 15. januar 2018. Herefter går valgkomiteen i gang med sit arbejde.

Valgkomiteen skal afslutte sit arbejde så menighedsvalget kan finde sted inden 1. maj.

Med hilsen fra

Menighedsbestyrelsen





Parweekend 12.- 14. januar 2018

**Familieafdelingen byder
velkommen til parweekend på
Hvidekilde i Kagerup**

Parforholdet kommer tit til at handle om, hvordan vi kommer fra den ene dag til den næste. På parweekenden skal vi udforske, hvordan vi sammen kan få hverdagen til at flyde bedre, sådan at summen bliver den intimitet, som Gud ønsker for os.

Få god undervisning, tid til samtale og gode redskaber til at bygge et solidt "hverdagsægteskab" i en kristen kontekst.

Der bliver undervisning i samlet flok, men alle samtaler og dialog foregår kun mellem dig og din partner. I skal altså ikke udlevere noget som helst personligt, som vedrører dig, din partner eller jeres forhold.



Fra 10 Januar 2018 indtil 20
Januar 2018 . Se mere om
nedenstående emner til bøn på:
www.adventist.dk

[Dag 1 - Olie](#)

[Dag 2 - Hellig for Herren](#)

[Dag 3 - Bare fødder](#)

[Dag 4 - Kappen](#)

[Dag 5 - Efoden](#)

[Dag 6 - Skærfet](#)

[Dag 7 - Brystskjoldet](#)

[Dag 8 - Urim og Tummim](#)

[Dag 9 - Fyrbækkenet](#)



Café Clara



Vi begynder nu et nyt år, og det betyder at Cafe Clara åbner igen – 3. januar kl. 14:30 – 17:00.

Det glæder jeg mig til. Jeg håber mange nye vil besøge os og se, hvor hyggeligt vi har det.

Vores basar på torvet og i kirken var meget vellykkede, så det vil vi nok tænke på igen.

Håber alle har haft en god jul og får vi et



velsignet Nyt År.

Bestyrelsesmøde

Menighedens bestyrelse holde møde næste gang:

Den 15. Januar 2018

Evt. punkter, der ønskes drøftet på bestyrelsesmødet skal være Lars Wagenblast i hænde senest den 12. januar.

Mobile Pay



Tlf. nr. ved overførsel er **22725301**, Der kan angives koderne : **Kollekt (S), Kollekt (G), Madkassen, lektiehæfte** eller **Hjælpefond** som tekst når man overfører.

Bank: Handelsbanken. Reg. Nr. 0890. Konto 1076805

Rengøring

Til den 06.01.2018 Pernille og Hans
Til den 13.01.2018 Alice og Allan
Til den 20.01.2018 Ann-Britt og Kenneth
Til den 27.01.2018 Ruth og Villy



Præst: Henrik Jørgensen,, tlf: 50 60 76 15 eller 45 58 77 72

Ledergruppe: Pernille Larsen tlf.:48 18 07 18, Lars Nielsen tlf.: 61 60 03 34, Lars Wagenblast tlf.: 30 83 24 19, Jens Morten Øster tlf.: 57 52 21 12, Henrik Jørgensen, tlf.: 50607615, Jane Harlund tlf: 57 52 54 40/20 61 04 06
Christoffer Mayntzhusen:20 61 97 49

Første menighedssøster: Irene Henriksen tlf.: 46 19 33 84.

Første menighedstjener: Keld Præstiin tlf.: 25 70 11 22.

Kasserer: Elsebeth Jalving tlf.: 30 62 79 99

Bøger, blade og studiehæfter: Poul Harlund tlf.:57 52 54 40

Spejder: Christoffer Mayntzhusen 20 61 97 49

Menighedsbestyrelse: Carl David Andreasen, Lars Wagenblast, Henrik Jørgensen, Kenneth Møller, Lone Sivertsen, Keld Præstiin, Elsebeth Jalving.

Redaktion: Lene Wagenblast

Næste nummer udkommer: den 27.1.2018

Deadline for indlæg: mandag den 22.1.2018

Indlæg modtages meget gerne på: lene.wagenblast@gmail.com



Vores vision

8

”Vi ønsker at være et nærværende og forkyndende fællesskab, hvor troen på en skabende Gud og Hans ord er i centrum.”

Det er kendetegnet ved:

Troen på Gud og Hans ord.

Helt centralt i vores fællesskab er troen på en skabende og frelsende Gud, der ønsker et personligt forhold til den enkelte. Grundlaget for denne tro er bibelen og dens fortælling om frelse og løfte om en ny begyndelse med fred og frihed i samvær med Gud. Vi har et ønske om at delagtiggøre andre i den glæde ved frelsen, som vi har fundet.

Kærlighed, nåde og barmhjertighed:

Vi tror, at Gud møder os med kærlighed og barmhjertighed og nåde. Derfor ønsker vi et fællesskab, hvor alle kan opleve sig selv elsket, værdsat og tilgivet og kan få et glimt af Guds rige.

Rummelighed, tolerance og åbenhed:

Vi tror, at Gud har skabt mennesket som en mangfoldighed af individer. Da vi er forskellige og ofte mærket af livets mange udfordringer og utilstrækkelige forhold, ønsker vi at være et tolerant og rummeligt fællesskab, der er trygt for alle.

Nærvær:

Vi tror, at Gud er relevant for alle, og ønsker et personligt forhold med hvert enkelt menneske. I en tilværelse, hvor mange har travlt og bliver presset i en konstant strøm af informationer, kontakter, netværk og underholdning, er nærværet noget, vi må vælge til. Vi ønsker aktivt at skabe et rum til nærvær og fordybelse gennem menighedens aktiviteter, både gennem afkobling fra hverdagens travlhed og også på den hviledag, Gud har givet.

Vi tror på:

- Bibelen som Guds inspirerede ord.
- Én treenig Gud: Fader, Søn og Hellighånd, Skaber og Opretholder af alle ting.
- Jesu Kristi tilgivelse og frelse af nåde ved tro.
- Menneskets fri vilje og den åndelige kamp mellem gode og onde kræfter.
- Det evige liv og udødeligheden som gave, der tildeles ved troen på Kristi død og opstandelse.
- De troendes fællesskab, hvor hele menigheden samles til bibelstudium, lovprisning og bøn, og hvor medlemmer personligt og finansielt støtter evangeliets udbredelse.
- De ti bud som Guds uforanderlige og eviggyldige lov for alle mennesker i alle tidsaldr.
- En kristen livsstil, der bl.a. kommer til udtryk i vort ansvar for sund levevis og værn om naturen.
-

Vort navn fortæller:

- At vi holder sabbatten, den syvendede dag, som er den bibelske hviledag. Sabbatten er en del