

Roskilde Adventkirke



December 2017

Bibelstudium kl. 10—Gudstjeneste kl. 11

Sabbatten d. 2.12	Carsten Thomsen
Sabbatten d. 9.12	Henrik Jørgensen
Sabbatten d.16.12	René Bidstrup
Sabbatten d. 23.12	Henrik Jørgensen
Sabbatten d. 30.12	Bøn & Brunch kl 10



”Frygt ikke... min magt udøves i magtesløshed.”

Så er julen snart over os igen. Det er en af kirkens højtider, hvor der sættes fokus på Guds komme til jorden som et lille skrøbeligt barn. Guds magt, der viser sig i en sårbar magtesløshed. Det er den Gud om hvem Paulus siger, ”min magt udøves i magtesløshed.” (2.Kor. 12, 9).

I julens beretning støder vi på magt og politiske magthavere. På Jesu tid var det Augustus, den mægtige kejser, der sad på magten i Rom og styrede det hele. Han forårsagede en hel folkevandring, da han befalede at der skulle være en folketælling af hele verden. Alle måtte tage til den by, hvor deres slægt kom fra. Det er netop i den folkevandring at vi møder kontrasterne, den mægtige kejser i Rom og det skrøbelige lille spædbarn i en krybbe i en stald.

I dag har vi også politiske magthavere, der udøver deres indflydelse gennem vold, magt og frygt.

Konflikten i Syrien, Yemen-krisen, usikkerhed i Zimbabwe og ikke mindst Korea-konflikten ... blot for at nævne nogle af de brændpunkter, hvor politikere vælger at møde magt med magt. Når man gør det, vil der altid være en vinder og en taber. Den store vil vinde over den lille, den stærke over den svage. Det er det man kalder stormagten.

Flere og flere går rundt med en frygt for, hvor det hele fører hen. Kan atommagter som Nordkorea og USA styre deres had til hinanden eller ender det virkelig i en atomkrig? Der er destruktive kræfter på spil, som har masseødelæggelsesvåben til deres rådighed, som de ikke vil opgive. Hvem mister tålmodigheden først?

Det er ind i en sådan verden englen kommer med budskabet: ”Frygt ikke!... for der født jer en frelser... et barn, som er svøbt

og ligger i en krybbe!” Vær ikke bange! Det kan godt ske at verden ser umulig ud og det synes som den har retning mod et rent ragnarok, men der er også en helt anden form for magt på spil. En magt der viser sig i det skrøbelige, sårbare og magtesløse. Guds styrke viser sig i et barn. Guds styrke er så anderledes at den kan få os til at tvivle på den, måske endda latterliggøre den. Men det er en styrke der viser sig i en magtesløshed, der uden vold og magt, tør se det ondes magthavere i øjnene. Der tør se døden i øjnene, overgive sig til den og opstå fra den, til et nyt liv.

Idet vi går ind i adventstiden og ser frem til julen, lad os igen lytte til stemmen der siger: ”Frygt ikke... min magt udøves i magtesløshed.”

Henrik Jørgensen, præst

Børnebibelklubben

Man hører ofte at vore børn og unge er kirkens fremtid. Men de vil kun være en del af kirkens fremtid, hvis de også føler sig en del af kirkens nutid.

I Roskilde har vi i længere tid haft udfordringer med at finde lærere til Børnebibelklubben. Det har mundet ud i at menighedens ledergruppe som et forsøg har fået lavet nogle **kasser med færdigt materiale, som kan bruges uden forudgående forberedelse.**

Ideen er, at hvis det viser sig der er nogle børn i alderen 5-10 år tilstede en sabbat, så kan hvilken som helst voksen tage en kasse, følge instrukserne og lede børnebibelklubben. Nu mangler vi så bare frivillige der vil hjælpe til engang imellem. Hvis du er villig til at hjælpe til med vores børn på denne måde eller ønsker at vide mere, så henvend dig venligst til Pernille Præstiin-Larsen eller Jane Harlund. På forhånd tak



Pensionisternes Jul

Du som er pensionist eller efterløkker – kom til en rigtig dejlig eftermiddag i julens tegn onsdag den 6. december kl 14.30

Har du været med før, ved du, at det er julehygge på højt plan, og har du ikke været med før, så vær sikker på, at du kan glæde dig til en hyggelig eftermiddag.

Vi har brug for, at du melder dig til senest den 4.12.- Der er tilmeldingsliste i kirkens forhal, eller du kan ringe til:

Leni: 20256514,
Lone: 61773799,
Ingelise: 61868075,
Jane: 57525440

Julekoncert

Lørdag den **2.**
December fra
kl.15:30 til 16:30

Sammen synger vi julen ind.

Hyggeligt program for hele familien med anledning til bl.a. at synge traditionelle julesalmer

Efter Koncerten er der Julebasar i Cafe Clara, med kaffe, the og kage, samt mulighed for at købe forskellige former for kunsthåndværk, der sælges til fordel for ADRA-Adventistkirkens nødhjælpsorganisation.

Alle er hjerteligt velkomne



**SABBATEN DEN 30.
DECEMBER KL. 10.30**

er vores nytårs-sabbat. Vi vil begynde i kirken med at spise brunch sammen, og inden vi går hjem, vil Henrik Jørgensen dele nytårstanker med os. Hvis du har julegæster, er du meget velkommen til at invitere dem med. På gensyn!

BASAR

Resultatet af basaren den 15. november blev kr. 8000. Fik du ikke købt det du ville, så bliver der en chance igen den 2. december efter



Jeg har fået spørgsmål om bidrag til ADRA, som bliver indbetalt via kuvert/gavekvittering til mig, også bliver indberettet til Skat og dermed giver fradrag?

Svar: Beløbene bliver overført til ADRA på personnummeret, og dermed også indberettet til Skat, ikke som en del af en eventuel forpligtelseserklæring, men som et §8A fradrag. Da den nedre grænse for den slags fradrag er ophævet, vil alle bidrag til ADRA via gavekvitteringerne altså



Café Clara



Den 6. december er der julehygge i Cafe Clara for pensionister og efterlønnere – det er altid en meget hyggelig dag.

Og så er Cafe Clara slut for i år, de fleste har mange andre ting at tænke på de sidste uger før jul.

Den næste Cafe Clara bliver den 3. januar 2018, så kan vi glæde os til at mødes igen.

Jeg ønsker alle en Glædelig Jul og et

Fra kassereren

Modtaget anonymt tiende kr. 1670
Hvorfor her med tak kvitteres.

Udlæg

Vi nærmer os årets afslutning, så jeg minder om, at jeg i forbindelse med årsafslutningen, gerne vil have så mange kvitteringer for udlæg som muligt før jul, så jeg kan refundere dem inden sidste bankdag i år, som er den 29. december. Der er ingen der forspilder muligheden for at få godtgjort udlæg, men det er en fordel for mig, at få det meste med i indeværende år.

Elsebeth, kasserer

Rengøring

Til den 2.12.2017:	Ena og Jan
Til den 9.12.2017:	Jane og Poul
Til den 16.12.2017:	Irene og Erik
Til den 23.12.2017:	Elsebeth og Bent
Til den 30.12.2017:	Leni og Per



Præst: Henrik Jørgensen,, tlf: 50 60 76 15 eller 45 58 77 72

Ledergruppe: Pernille Larsen tlf.:48 18 07 18, Lars Nielsen tlf.: 61 60 03 34, Lars Wagenblast tlf.: 30 83 24 19, Jens Morten Øster tlf.: 57 52 21 12, Henrik Jørgensen, tlf.: 50607615, Jane Harlund tlf: 57 52 54 40/20 61 04 06, Christoffer Mayntzhusen:20 61 97 49

Første menighedssøster: Irene Henriksen tlf.: 46 19 33 84.

Første menighedstjener: Keld Præstiin tlf.: 25 70 11 22.

Kasserer: Elsebeth Jalving tlf.: 30 62 79 99

Bøger, blade og studiehæfter: Poul Harlund tlf.:57 52 54 40

Spejder: Christoffer Mayntzhusen 20 61 97 49

Menighedsbestyrelse: Carl David Andreasen, Lars Wagenblast, Henrik Jørgensen, Kenneth Møller, Lone Sivertsen, Keld Præstiin, Elsebeth Jalving.,

Redaktion: Lene Wagenblast: Lene.wagenblast@gmail.com

Næste nummer udkommer: den 30.12.2017

Deadline for indlæg: mandag den 25.12.2017



Vores vision

8

”Vi ønsker at være et nærværende og forkyndende fællesskab, hvor troen på en skabende Gud og Hans ord er i centrum.”

Det er kendetegnet ved:

Troen på Gud og Hans ord.

Helt centralt i vores fællesskab er troen på en skabende og frelsende Gud, der ønsker et personligt forhold til den enkelte. Grundlaget for denne tro er bibelen og dens fortælling om frelse og løfte om en ny begyndelse med fred og frihed i samvær med Gud. Vi har et ønske om at delagtiggøre andre i den glæde ved frelsen, som vi har fundet.

Kærlighed, nåde og barmhjertighed:

Vi tror, at Gud møder os med kærlighed og barmhjertighed og nåde. Derfor ønsker vi et fællesskab, hvor alle kan opleve sig selv elsket, værdsat og tilgivet og kan få et glimt af Guds rige.

Rummelighed, tolerance og åbenhed:

Vi tror, at Gud har skabt mennesket som en mangfoldighed af individer. Da vi er forskellige og ofte mærket af livets mange udfordringer og utilstrækkelige forhold, ønsker vi at være et tolerant og rummeligt fællesskab, der er trygt for alle.

Nærvær:

Vi tror, at Gud er relevant for alle, og ønsker et personligt forhold med hvert enkelt menneske. I en tilværelse, hvor mange har travlt og bliver presset i en konstant strøm af informationer, kontakter, netværk og underholdning, er nærværet noget, vi må vælge til. Vi ønsker aktivt at skabe et rum til nærvær og fordybelse gennem menighedens aktiviteter, både gennem afkobling fra hverdagens travlhed og også på den hviledag, Gud har givet.

Vi tror på:

- Bibelen som Guds inspirerede ord.
- Én treenig Gud: Fader, Søn og Helligånd, Skaber og Opretholder af alle ting.
- Jesu Kristi tilgivelse og frelse af nåde ved tro.
- Menneskets fri vilje og den åndelige kamp mellem gode og onde kræfter.
- Det evige liv og udødeligheden som gave, der tildeles ved troen på Kristi død og opstandelse.
- De troendes fællesskab, hvor hele menigheden samles til bibelstudium, lovprisning og bøn, og hvor medlemmer personligt og finansielt støtter evangeliets udbredelse.
- De ti bud som Guds uforanderlige og eviggyldige lov for alle mennesker i alle tidsaldr.
- En kristen livsstil, der bl.a. kommer til udtryk i vort ansvar for sund levevis og værn om naturen.
-

Vort navn fortæller:

- At vi holder sabbatten, den syvendegrad, som er den bibelske hviledag. Sabbatten er en del